

## Tänd en stjärna

Med de käraste omkring mig  
i livfull juletid  
söker jag en stund av enskildhet  
under himlavalvets frid.  
Där blickar jag mot stjärnorna  
som bevakar vår planet,  
en enda liten hemvist  
i en rymd för kall och het.

*Tänd en stjärna, den som väcker mitt mod  
och ger mig insikten  
att värna om vår jord.  
Tänd en stjärna för fiende som vän  
gör dem till min syster och bror.  
Ge oss kärleken igen!*

I gemenskapens högtid  
låt mina tankar gå  
till alla dem som lider svårt.  
Hjälp mig att förstå  
att deras kamp för tillvaron  
skall gå före min välfärds törst  
och att på vår sargade planet  
måste kärleken gå först.

*Så tänd en stjärna, den som väcker mitt mod  
och ger mig insikten  
att värna om vår jord.  
Tänd en stjärna för fiende som vän  
Gör dem till min syster och bror.  
Ge oss kärleken igen!*

(Musik J. Bark, Text B. Olander)

## Light a star

With my dear ones around me  
In joyful Yule-tide  
I dismiss myself for some privacy  
Beneath a peaceful sky.  
I look upon a million stars  
That guard our tiny spot  
One solitary homestead  
In a space too cold or hot.

*Light a star; let me see a new birth  
Of one that brings the true will  
To save our planet earth.  
Light a star, for enemy and friend.  
Bring us all together at last,  
Let all wars come to an end.*

In this time of gratefulness,  
Let my thoughts go  
To all of those who suffer.  
Make sure my heart will know  
That their battle of survival  
Comes before my welfare's thirst  
And that on our damaged planet earth,  
Love must come first.

*Light a star; let me see a new birth  
Of one that brings the true will  
To save our planet earth.  
Light a star, for enemy and friend.  
Bring us all together at last,  
Let all wars come to an end*

(Music J. Bark, Lyrics: B. Olander)